



Activiteitenverslag 2020 Huis van Gebed Elburg

- Het Huis van Gebed is gemiddeld zo'n 7-9 uur per week open geweest. De wekelijkse tijden zijn vrijwel het hele jaar doorgedaan. Dat waren met name gebedsuren op: dinsdagochtend voorbede voor de DiscipleMakingMovement, het dinsdagavond gebed – voor en door jongeren – (t/m augustus), de woensdagochtend voorbede, de woensdagavondgebedsbijeenkomst, de vrijdagochtend voor de jongeren en de zaterdagochtend aanbidding- en gebedstijd.
- Hetzelfde geldt voor het maandelijkse gebed voor de Lijdende Kerk.
- In januari en februari hebben we onderwijsavonden over gebed gehad.
- Op de voorbedetijden hebben we o.a. gebeden voor onze eigen harten, de diverse kerken, de gemeente Elburg, ons land, de Lijdende Kerk, Israël etc. We proberen hierbij vanuit de Bijbel te bidden.
- Op initiatief van een aantal jongeren hebben we in de voorjaarsvakantie een mega- geweldige week van gebed gehad, genaamd: 24-7Elburg. De gebedsruimte was dag en nacht elk uur bemant met bidders. Veel jongelui hebben de liefde van Jezus ervaren en er waren talloze goede gesprekken.
- Het Huis was ook open tijdens de Week van Gebed van MissieNederland. Hierbij sloten we aan bij het lokale initiatief van ds. J. Swager.
- Ook zijn we betrokken geweest bij de gebeds- en vastenvijfdaagse van Goede Genade in januari. In de loop van het jaar heeft deze organisatie aangegeven deel uit te willen maken van het Huis van Gebed. Daar heeft het bestuur mee ingestemd.

Kortom, we kijken terug op een gezegend jaar.