



## Activiteitenverslag 2019 Huis van Gebed Elburg

- Het Huis van Gebed is zo'n 10-18 uur per week open geweest. De wekelijkse tijden zijn vrijwel het hele jaar doorgedaan. Dat waren met name: gebedsuren op dinsdag-, donderdag- en zaterdagochtend van 7:00-9:00, het dinsdagochtendvoorbede voor de DiscipleMakingMovement, het dinsdagavond gebed – voor en door jongeren –, de woensdagochtendvoorbede, de woensdagavondgebedsbijeenkomst, de vrijdagochtend voor de jongeren en de zaterdagochtend aanbidding- en gebedstijd.
- Hetzelfde geldt voor het maandelijkse gebed voor de Lijdende Kerk.
- Tot en met september is er 1x per maand een aanbiddingsavond en geweest en 1x per maand een gebedsavond met aanbidding, Bijbel en voorbede.
- In september zijn we begonnen met maandelijkse onderwijsavonden. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: "Het hoe en waarom van een huis van gebed"; "het eerste gebod op de eerste plaats". We hadden drie keer gastsprekers: A. Krijtenburg en G. van Oeveren.
- Op de voorbedetijden hebben we o.a. gebeden voor onze eigen harten, de diverse kerken, de gemeente Elburg, ons land, de Lijdende Kerk, Israël etc. We proberen hierbij vanuit de Bijbel te bidden.
- Op initiatief van een aantal jongeren hebben we in de voorjaarsvakantie een mega- geweldige week van gebed gehad, genaamd: 24-7Elburg. De gebedsruimte was dag en nacht elk uur bemand met bidders. Veel jongelui hebben de liefde van Jezus ervaren en er waren talloze goede gesprekken.
- Het Huis was ook open tijdens de Week van Gebed van MissieNederland. Hierbij sloten we aan bij het lokale initiatief van ds. J. Swager.
- We hebben ook meegedaan aan de landelijke Nacht van Gebed van Open Doors.

Kortom, we kijken terug op een gezegend jaar.